

Beleidsplan 2018-2022

Stichting Impact Nations For Christ



Inhoudsopgave

1. Indeling	2
2. Missie	3
3. Visie	3
4. Strategie	3
5. Grondslag	4-5-6
6. Overtuigingen	7
7. Activiteiten	10
7 a) Kerkplanting	
7 b) Active kerkplanting	
8. Beloning	11
9. Gegevens organisatie	12
10. Statuten	Bijlage

- 1.0 Indeling

INFC is opgericht door Fausto Tumolo in Nederland (Dordrecht) na meer dan 15 jaar ervaring in evangelisatie en pastorale bediening bij verschillende christelijke bedieningen, met de visie en missie om de verlorenen te bereiken met het evangelie van Christus en de heiligen toe te rusten om hun roeping te vervullen en de naties te raken en te beïnvloeden met de evangelie van Jezus Christus. Doel is dus om volledig koninkrijk van God gericht te zijn en God en de gelovigen dienstbaar te zijn in elke aspect hiervan.

De stichting is dus betrokken bij allerlei projecten zoals evangelisatie, kerkplanting, bijbelonderwijs maar ook bij sociale en maatschappelijke projecten.

Vandaag volgen we met ons team Gods hart om de behoeftigen te bereiken en hen te helpen de naties te raken met het evangelie van Christus.

Fausto Tumolo



voorzitter bestuur

- 2.0 Missie

De naties met het evangelie van Jezus Christus bereiken en raken en zijn liefde voor deze wereld tonen door daden en in de kracht van de Heilige Geest, en het lichaam van Christus helpen hun doelen te bereiken en vervullen.

- 3.0 Visie

Zien dat naties getransformeerd worden door de kracht van de Heilige Geest door persoonlijke relatie en onvoorwaardelijke liefde, te beginnen met individuele coaching en ondersteuning, gericht op persoonlijke groei in Christus die zal leiden tot een nieuwe identiteit, die mensen zal helpen in hun bestemming en roeping te wandelen.

- 4.0 Strategie

Dit gaan we bereiken door het organiseren en het onderhouden van onderstaande projecten en activiteiten:

- 1) Maatschappelijke projecten op te zetten en te ondersteunen
- 2) Zending
- 3) Evangelisatie
- 4) Evangelisatiecampagnes in binnen en buitenland
- 5) School van evangelisatie
- 6) Bijbelse onderwijs
- 7) Leiderschap toerusting
- 8) Kerkplanting

- 5.0 Grondslag

Onze visie willen we bereiken met onderstaande belofte als grondslag.

Jesaja 61:1-6

1 De geest van de Heer GOD rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden, en de geketenden de terugkeer naar het licht; 2 om het genadejaar van de HEER te melden, een dag van wraak voor onze God; om alle treurende te troosten, 3 om aan de treurende van Sion een kroon te geven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, een kleed van roem in plaats van een kwijnend gemoed. Men noemt hen 'Eiken van heil', door de HEER geplant, een blijk van zijn luister. 4 De oude ruïnes worden opgebouwd, de puinhopen van vroeger hersteld; de verwoeste steden worden herschapen, die puinhopen van vroegere geslachten. 5 Vreemden zullen uw kleinvee weiden, buitenlanders zullen uw boeren en wijnbouwers zijn. 6 U echter zult priesters van de HEER genoemd worden en dienaars van onze God zult u heten. Van de rijkdom van de volken zult u genieten, op hun luister zult u zich beroemen.

Deze belofte spreekt als eerste over het werk van de Christus richting de verloren mens maar geeft tevens een duidelijke beeld van het veranderende proces die plaatsvindt eens Jezus aangenomen is.

Hierin spreken we dus over nieuwe hoop. De hoop tot verzoening en verandering! Dan vindt er dus een verandering plaats eens Jezus is aangenomen, gebroken harten worden hersteld, gevangenen worden bevrijdt, alle treurende worden getroost en vreugde neemt de plaats van rouw, dan spreken we over nieuwe level. Het nieuwe leven in Christus!

Het gaat verder want het werk van Christus wordt overgedragen aan de eens zo treurende en gevallen mens. Deze eens zo treurende en gevallen mens heeft nu bestemming gevonden en blijkbaar zelf een voorbeeld geworden. (Licht en Zout voor de wereld) Want ze worden nu Eiken van heil genoemd, door de Heer geplant, een blijk van zijn luister! En het zijn deze mensen die eens treurend en gevangen door het leven gingen, degene die de oude ruïnes opbouwen en de oude puinhopen van de vroege geslachten herstellen.

Tot ze uiteindelijk priesters van de Heer genoemd worden en dienaars van God! Nieuw toekomst!

Een nieuwe toekomst van herstel, vernieuwing en overwinning voor de naties!

Bij INFC willen we dus het evangelie uitdragen vanuit persoonlijke relaties, maar zeker ook vanuit campagnes, acties, projecten, kerkplanting, onderwijs en sociale projecten.

Jezus heeft de gemeente reeds deze doelen gegeven waar we ons naar uit mogen strekken in de vorm van deze twee opdrachten.

Het grote gebod en de grote opdracht als fundament en visie van de gemeente.

1 Heb de heer, uw god, lief met heel uw hart:

Het ontdekken van God en zijn karakter, leren te leven met hem en wat dat praktisch betekend.

God op de eerste plaats zetten en een persoonlijke leven van aanbidding leven voor Hem.

Deze ontdekkingsreis moet boven alle andere doelen en prioriteit staan.

2 Heb uw naaste lief als uzelf:

Leren wat dienstbaarheid inhoudt.

Leven met als doel je naaste (buurman, collega's, familie, medegelovigen) belangrijker achten dan jezelf en altijd voor verzoening gaan.

3 Ga en maak discipelen:

Evangelisatie in elke bedenkelijke vorm maar zeker praktisch.

Deze doel heeft voornamelijk te maken met mensen het evangelie te verkondigen in relaties, campagnes, diensten, sociaal/maatschappelijk werk zoals bijvoorbeeld een voedselbank en een kledingbank, met als doel het evangelie te uiten door onze wandel.

4 Doop hen:

Uiteindelijk de mensen helpen tot de keuze om Jezus te volgen en een discipel te willen worden.

5 Leer hen de geboden te onderhouden:

Discipelschap in de Jezus vorm. Relatie vormen en helpen te groeien naar volwassenheid zodat de persoon zelf deze doelen zal najagen.

Hierin zien we dus het proces terug van: Nieuw hoop, Nieuw Leven, Nieuw toekomst

Al deze doelen zijn even belangrijk en behoren even veel aandacht te krijgen.



Handelingen 2:1-47 =Gemeente bestaat om op te bouwen, te bemoedigen, groot te maken, toe te rusten en te evangeliseren

Doel is dus de verloren mens te bereiken, hun leven op te bouwen en te leiden naar een zelfstandige relatie met god zodat ze uiteindelijk zelf hun geloof kunnen uitdragen en een licht en zout voor deze wereld kunnen zijn.

Dat is dus wat we willen bereiken, de verloren mens leiden vanuit dit proces tot een zelfstandige leven met God zodat dezelfde persoon uiteindelijk zelf deel gaat worden van dit proces.

INFC wil dus de visie van evangelisatie en discipelschap uitvoeren en verspreiden. Van verloren mens tot zelfstandige discipel die zich laat leiden door de Heilige Geest en zelfstandig in het koninkrijk der Hemelen functioneert.

- 6.0 Overtuigingen

1. De inspiratie van de Schriften:

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, het enige onfeilbare, gezaghebbende Woord van God is dat de liefde van God aan de wereld openbaart. 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3:15-17; Johannes 3:16.

2. De enige ware God

Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Mattheüs 28:19; John 10:30; Efeziërs 4:4-6.

3. De Godheid van de Here Jezus Christus en Zijn leven

Wij geloven in de Godheid van de Heer Jezus Christus, in zijn maagdelijke geboorte, in zijn zondeloze leven, in zijn wonderen, in zijn plaatsvervangende en verzoenende dood door zijn vergoten bloed aan het kruis, in zijn lichamelijke opstanding, in zijn plaats aan de rechterhand van de Vader, en in Zijn persoonlijke terugkeer in kracht en glorie. Mattheüs 1:23; Johannes 1:1-4 en 1:29; Handelingen 1:11 en 2: 22-24; Romeinen 8:34; 1 Korinthiërs 15: 3-4; 2 Korinthiërs 5:21; Filippenzen 2: 5-11; Hebreeëen 1: 1-4 en 4:15.

4. De val van de mens en de redding van de mens

Wij geloven dat alle mensen verloren gaan en het oordeel van God onder ogen moeten zien, dat Jezus Christus de enige weg tot behoud is en voor de redding van de verloren en zondige mens, bekering van zonde en geloof in Jezus Christus noodzakelijk is zodat het resulteert in wedergeboorte door de Heilige Geest. Verder geloven we dat God de rechtvaardigen zal belonen met het eeuwige leven in de hemel, en dat Hij de onrechtvaardigen tot de eeuwige straf in de hel zal verbannen. Lucas 24: 46-47; Johannes 14:6; Handelingen 4:12; Romeinen 3:23; 2 Korinthiërs 5:10-11; Efeziërs 1:7 en 2: 8-9; Titus 3: 4-7.

5. De gemeente

De gemeente is het lichaam van Christus -- waarvan Hijzelf het Hoofd is --, een woonstede Gods in de Geest, met goddelijke bepalingen voor de vervulling van haar grote opdracht. Elke gelovige, geboren uit de Geest, is een lid van Zijn lichaam, de gemeente. (Ef.1:22,23; 2:19-22; 3:10; Hebr-12:22,23)

6. De instellingen van de Here voor Zijn gemeente

a. De waterdoop door onderdompeling wordt in de Schriften bevolen. Allen die zich bekeren en geloven in Christus behoren zich in navolging van Hemzelf, te laten dopen, waarmee met verklaart met Christus gestorven en opgewekt te zijn om in nieuwheid des levens te wandelen. (Matth.28:19; Mark.16:16; Hand.8:36,37; 10:47,48; Rom.6:4; Matth-3:16)

b. Het Heilig Avondmaal met brood en wijn staat symbool voor het Nieuwe Verbond waardoor wij deel hebben gekregen aan Zijn goddelijke natuur (2 Petr.1:4). We gedenken daarmee Zijn dood, totdat Hij komt. (1 Cor.11:23-31) Alle gelovigen mogen er deel aan nemen na zelfonderzoek.

8. De doop in de Heilige Geest

Elke gelovige mag aanspraak maken op de belofte van de Vader, de doop in de Heilige Geest (Mattheüs 3:11), waardoor men bekleed wordt met kracht en de gaven v/d Geest (Lucas 24-49; Hand.1:4,8; 1 Cor.12:1-31; 1 Cor.14:1-40) Deze ervaring wordt onderscheiden van en volgt op de wedergeboorte. (Hand.8:12-17; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9; 19:1-7). Met de doop in de Geest komen nieuwe, geestelijke ervaringen, zoals: een overvloeiende volheid van de Geest (Joh.7:37-39; Hand.4:8), een diep ontzag voor God (Hand.2:43), een grotere liefde voor Christus, Zijn Gemeente, Gods Woord en werk (Hand.2:42) en een grote passie voor de verlorenen (Marc.16:20).

9. Ambten, bedieningen en de geestelijke gaven

De Nieuwtestamentische bedieningen van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars (Ef.4:11; 1 Cor.12:28) zijn door God gegeven om de gelovigen toe te rusten voor het werk der bediening en de opbouw van het lichaam van Christus. Ze dienen een tweeledig doel: de evangelisatie van de wereld en de opbouw van het lichaam van Christus.

10. Levensheiliging

Heiliging is een voortgaande afscheiding van alles dat tussen God en ons in staat, en een voortdurende toewijding aan God zelf. Het is niet identiek met de doop in de Geest. De Bijbel leert een leven van "heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien" (Hebr.12:14). Gods opdracht is: "weest heilig, want Ik ben heilig!" (1 Petr. 1:15,16). Door de kracht van Gods Geest zijn wij in staat dit bevel te gehoorzamen. Heiligmaking is de wil van God voor alle gelovigen en moet ernstig gezocht worden door te wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord. De heiliging wordt in de gelovige tot werkelijkheid doordat hij zich één weet in Christus in Zijn dood en opstanding en dagelijks leeft vanuit deze eenheid, terwijl hij zich in alles laat leiden door Gods Geest. (Rom.6: 1-11,13; 8:1,2,13; Gal.2:20; Fil.2:12,13; Gal.5:22-24).

11. Goddelijke genezing

Goddelijke genezing is een belangrijk deel van het evangelie. De genezing van ziekten en de bevrijding uit de macht van satan wordt verkregen door de verzoening en is het voorrecht van alle gelovigen (Jes-53:4,5; Matth.8:16, Marc.16:17,18; Joh.5:14; Ex.15:26b). Dit wordt verkregen door het gelovig gebed en door handoplegging. (Jac.5:14-16)

12. De gezegende hoop

Deze hoop betreft de lichamelijke opstanding van hen die in Jezus gestorven zijn en nu Gods tegenwoordigheid zijn, en de lichamelijke verandering van hen die nu nog leven en overblijven tot de komst van Jezus op de wolken. Dit is de heerlijke en gezegende hoop van de gemeente. (1 Thess.4:14-18; Rom.8:23; Tit.2:13; 1 Cor-15:51,52; Fil.1:23; 2 Cor.5:1,8)

13. Israël

a. In tegenstelling tot de vervangingstheologie, die beweert dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen, geloven wij dat Israël, als volk, niet door God is juist door God is uitgekozen om een speciale rol in de wereldgeschiedenis te vervullen (Ps.105.6b). Want de roeping Gods is onberouwelijk (Rom.11:28-29). Het Oude Testament onderschrijft Israëls uitverkiezing (Deut.7:6; Deut-10:15; 1 Kron.17:21; Amos 3:2). Ook blijkt dat die uitverkiezing

niet tijdelijk, doch blijvend is (Lev.26:44; Jer-31:35; Jer-33:25). Paulus bevestigt dit nog eens extra in Rom.9;6.

b. Het herstel van Israël als natie in het beloofde land (Amos 9:.14,15; Ps.105:10,11).

Profetisch voorzegt in o.a. Jer-30,31 en Ezech-36-39- Het woord van de engel Gabriel tot Maria., "..... en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven en Hij zal als Koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid" werd bij Zijn eerste komst (als lijdende Knecht des Heren -- Jes-53) niet manifest, immers de zijnen hebben Hem toen niet aangenomen (Joh.1:11). Doch geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen (Luc-1:37). Het herstel van Israël werd verwacht door de apostelen (Hand.1:6) en voorzegt door Jacobus (Hand.15:16). Wij geloven zowel in een nationaal herstel (Deut. 30:3-5) als in een geestelijk herstel (Deut.30:6; Zach.12:10). Pas daarna zal het woord van de engel Gabriel tot Maria zichtbaar in vervulling gaan (zie ook Zach.14:8).

14. Het duizendjarig vrederijk

De tweede komst van Christus houdt in: de opname der heiligen, onze zalige hoop, gevolgd door de zichtbare wederkomst van Christus met Zijn heiligen om duizend jaren op aarde te regeren. (Zach.14:5; Matth.24:27-30; Openb. 1:7; 19:11-14; 20:1-6) De duizendjarige regering zal de redding zijn van vele volken. (Jes.25:7; Jes.2:2b,3; Jes.11:10; Ps.102:16,17; Ps.86:9) Zie ook Matth.25:31-46.

15. Het laatste oordeel

Er zal een eindoordeel aanbreken waarbij de overige doden opgewekt zullen worden, en waarbij zij dan door Christus naar hun werken geoordeeld zullen worden. Zij die niet geschreven staan in het boek des levens, zullen samen met de duivel en zijn engelen, geworpen worden in de poel van vuur en zwavel: de tweede dood (Matth-25:46; Marc.9:43; Openb.19:20; 20:11-15; 21:8).

16. De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde

Wij verwachten in overeenstemming met Gods belofte daarna nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. (2 Petr.3:13; Openb.21:1)

17. De Grote Opdracht

Wij geloven daarom vooral in de urgentie van de grote opdracht om het verlossende evangelie van Jezus Christus wereldkundig te maken omdat alle mensen een kans krijgen dit Goede Nieuws te horen en Gods geschenk aan te nemen: de vergeving van zonde en de verlossing van onze ziel.

Wij geloven dat de bediening van evangelisatie (het delen en verkondigen van de boodschap van redding, alleen mogelijk is door genade en door geloof in Jezus Christus) en discipelschap (het helpen van volgelingen van Christus volwassen worden in volwassenheid in Christus) een verantwoordelijkheid is van alle volgelingen van Jezus Christus. Mattheüs 28: 18-20; Handelingen 1: 8; Romeinen 10: 9-15; 1 Petrus 3:15.

- 7.0 Activiteiten

1. Bijbelse visie en leer aangaand evangelisatie en apostolische gemeentestichting zoals bovenstaand genoemd verspreiden via multimedia, literatuur en campagnes
2. Kerkplanting (Zelfstandig opererend met apart bestuur)
3. Gemeenten helpen deze visie uit te voeren en zich uit te strekken naar het bereiken van de verloren mens en discipelen gelovigen
4. Gemeenten helpen hun structuur aan te passen zodat de visie van evangelisatie en gemeente stichting kan uitgevoerd worden
5. De verloren mens bereiken met het evangelie
6. Het evangelie in alle mogelijke vormen verspreiden
7. Sociale en maatschappelijke projecten uitvoeren, ondersteunen en onderhouden

- 7 a) kerkplanting

Kerkplanting valt onder de activiteiten van de stichting. Elke kerkplanting echter functioneert zelfstandig d.m.v. een eigen bestuur, eigen bankrekening en financiële administratie maar wel altijd onder de grondslag (5.0) en overtuigingen (6.0) van de stichting.

7 b) Active kerkplanting

Vanaf 1 september 2018 is een kerkplanting gestart in de Drechtsteden onder de naam Nieuw Leven Gemeente en wordt geleid door twee voorgangers-echtparen, tevens als bestuur.

Bestuur bestaat uit:
Dhr. Jose Morin
Mevr. Rosa Morin
Dhr. Fausto Tumolo
Mevr. Sharon Tumolo

Vanaf 28 mei 2020 is een kerkplanting gestart in Lahore Pakistan (in navolging van eerdere missiereizen)

Voorgangers:
Pastor Javaid John en Mumtaz John

- 8.0 Beloning

Binnen INFC geloven we geroepen te zijn om vrij te geven wat we hebben ontvangen en onze talenten, tijd en liefde aan de naties vrij van enig salaris moeten delen. Al onze activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Alle ontvangen inkomsten vanuit giften en sponsoring gaan 100% naar de verschillende projecten, zending missies en kerkplantingen.

- 9.0 Gegevens organisatie

Naam: Stichting Impact Nations For Christ

ANBI status: Stichting Impact Nations For Christ heeft een ANBI Status sinds 07 juni 2018 (Giften aan een stichting met ANBI status zijn aftrekbaar van de belasting)

KVK nummer: 71517669

RSIN nummer: 858746256

Postadres: Kelvingring 56D, 2952BG Alblasserdam

Tel: +31(0)614673053

Email: info@impactnationsforchrist.nl

Bestuur:

- Fausto Tumolo (voorzitter)
- Sharon-Rose Tumolo-Wenas (penningmeester en secretaris*)
- * Vacature voor secretaris is momenteel open